



Erlendar blaðaúrklippur, vegna fráfalls Bjarna, Sigríðar og Benedikts, 10. júlí 1970, fyrri hluti

Bjarni Benediktsson – Sigríður Björnsdóttir – Benedikt Vilmondarson – Fjölskyldan – Erlendar
blaðaúrklippur

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

bjarnibenediktsson.is

Einkaskjalasafn nr. 360

Fjölskyldan

Askja 3-13, Örk 2

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

L Ö R D A G

11 juli 1970

Dagens namn: Eleonora

N:r 157 Tel. 023/185 00

Falu-Kuriren

DALARNAS STÖRSTA TIDNING

Vädret:

Inget badvädre!

Temperaturen i natt kl. 24

vid Falu-Kurirens hörna +13

Lösnummerpris 60 öre

och bilda ny rego
Den våldsamma branden i den
statsägda sommarvillan av trä på redan brunnit ned till grunden.
Thingvallaslätten, ca 60 km från (Forts. på sid. 12)

Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

LANDSSORG PÅ ISLAND

REYKJAVIK (TT:s korr)

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från

Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dotter omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

(Forts. på sid. 12)

Landssorg

(Forts. från sid 49) 11

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

Sorg på Island efter dödsbranden

REYKJAVIK, fredag.

Över hela Island flaggade man på halv stång på fredagen sedan det meddelats att landets statsminister Bjarni Benediktsson under natten tillsammans med sin hustru och en liten dotterson innebränts i regeringens sommarbostad i Thingvallir omkring sex mil från huvudstaden.

Branden upptäcktes klockan 01,40 natten till fredagen av pastor Eiríkur Eriksson, som befann sig i en gård intill sommarbostaden, uppger TT:s korrespondent på Island. Pastor Eriksson larmade genast brandkåren i Reykjavík, men när den kom fram var huset redan totalförstört. Branden fick ett mycket våldsamt förlopp eftersom huset var byggt av trä. Brandorsaken är ännu inte fastställd, men polisen misstänker att elden började i en otät oljekamin. De tre omkomna

låg i sina sängar och avled troligen av rökförgiftning.

Det fyraåriga barnbarnet Benedikt var son till statsministerns dotter Vala som är flygvärldinna på det isländska flygbolaget Icelandic Airways. Hon är gift med kulturminister Gylfi Gíslasons son Vilmundar.

Statsministerparet hade kommit till huset i Thingvallir — samma plats där världens första riksdag uppges ha hållits — på torsdagsmorgonen och skulle bara tillbringa

en natt där. Under veckoslutet skulle Benediktsson tala på ett politiskt möte i en liten stad norr om Reykjavík.

□ Italienska regeringen

Italien

Nordist som ivrade för Nato-medlemskap

Bjarni Benediktsson gjorde kometkarriär både inom politiken och på sin akademiska bana. Han var född 1908 och avlade juridisk ämbetsexamen vid Reykjavíks universitet vid 22 års ålder. Då hade han redan gjort sig känd som självständighetspartiets främste talare och betraktades som en av partiets mest lovande talanger.

Två år efter sin juridiska examen blev han professor i rättsvetenskap vid universitetet i Reykjavík, men den akademiska karriären tog slut i och med att han vid 32 års ålder 1940 valdes till borgmästare i den snabbt expanderande huvudstaden. Han var borgmästare under den tid då landet befann sig i krig och problemen i huvudstaden försvårades av de amerikanska soldaternas närvaro. Denna närvaro fortsatte efter kriget och vållade åtskilliga bekymmer för Benediktssons regering.

1942 invaldes han i det isländska alltinget, som han tillhörde resten av sitt liv med undantag för de perioder då han innehade olika ministerposter.

1947 utnämndes han till landets utrikesminister och denna post hade han ända fram till 1953. Under denna tid gjorde han sig internationellt känd och var en av de drivande krafterna till Islands anslutning till Nato. När Island beslöt sig att gå med i Atlantpakten blev landet den enda medlem i pakten som varken hade egen armé eller behövde ställa soldater till förfogande i händelse av krig. Denna anslutning har ständigt varit livligt omdebatterad och från vänsterhåll har den utsatts för mycket häftig kritik.

Anslutningen till Nato innebär dock att utländska soldater

kom till ön. Amerikanerna fick hyra Keflavík, som nu utgör en viktig länk i Natoförsvaret. Kritiken från Natomotståndarna gick så långt att man beskyllde Benediktssons regering för att gå i Natos ledband, något som Benediktsson bestämt avvisade.

— Vi har aldrig utsatts för amerikanska påtryckningar och kommer aldrig att bli det, förklarade Benediktsson, som hade större delen av det isländska folket bakom sig när han hävdade att ett litet utsatt land utan eget försvar måste lita på det skydd som Natomedlemskapet ger.

De senare åren av hans regeringsperiod — han blev regeringschef i november 1963 — blev de svåraste. De ekonomiska problemen växte lavinartat, och de kraftiga devalveringar som regeringen ansåg sig tvingad till skakade den isländska ekonomin i dess grundvalar. Benediktssons självständighetsparti, som samregerade med socialdemokraterna, gjorde vissa trevare att få till stånd en samlingsregering, men försöken misslyckades.

— Oppositionen ville inte vara med om de impopulära åtgärder som det kärva ekonomiska läget krävde, sade Benediktsson i en intervju i mars.

Även om Island i försvarspolitiska hänseende var orienterat mot Nato och USA har nordismen varit ett levande begrepp hos den isländska befolkningen. Benediktsson var en nordist som ständigt påpekade samhörigheten med det övriga Norden. Som en — kanske undermedveten — reaktion mot det amerikanska inflytandet. Fortfarande lär sig de isländska barnen danska trots att många andra ämnen försöker skuffa undan det. **Benediktsson**

INGVAR OJA

© Borgarskjalasafn Reykjavíkur

”En isländsk tragedi”

Av OLOF LAGERCRANTZ

REYKJAVIK, fredag
Islands statsminister, Bjarni Benediktsson, hans fru Sigridur Björnsdóttir och ett litet fyraårigt barnbrann inne i det skungahuset i Tingvallir natten mot fredagen. Det var ett av de kallaste julidagarna på många år, och det blåste en häftig vind, närmast storm. Det kan därför sägas att statsministern blev offer för Islands hårda klimat, ty troligen eldade han kraftigt i oljeaggregatet, som fanns i huset, och det vålade branden, orsakade en väldig explosion som lyfte hela taket. Huset var gammalt och torrt som fnöske. Byggt före första världskriget för Fredrik VII och nu använt som sommarboställe för statsministern.

En död på detta sätt går väl i stil med Islands historia och dikt. Många har dött under glödande lava. I den största av de gamla sagorna, sagan om

Njal, dör Njal och hans hustru branddöden — för fiendehand visserligen och det är av olycka — och ett litet barnbrann är också med i dödsskörden. Njal är den ädlaste av alla sagans hjältar, alltid med goda råd till fred, en statsman av den sort som vår tid så väl skulle behöva. Huru dan Bjarni Benediktsson var vet jag föga om, men en man av klokhet och nära till goda råd säger alla att han var. Han sökte förverkliga självständighetspartiets motto ”alla klassers parti”.

Det är isande kallt i Reykjavik även i dag. De blåvittröda flaggorna på halv stång blåser över hela staden. Man talar om branden på Reykjaviks gator och torg så nära de snöklädda bergen och det grå havet, om de två holländska turisterna som inte kunde för stormens skull sova i sitt tält som de tänkt sig och därför var vakna och såg lågorna bryta ut ur huset men

trodde att det var tomt, om prästen som vaknade i natten och såg elden långt borta och kom alltför sent.

Man spekulerar också över Islands framtid. Ingen tror att några betydelsefulla förändringar kommer att ske med Johann Hafstein som statsminister. Men alla vet att stora och tunga problem måste lösas. Island har dåligt råd att förlora klokt folk.



Bjarni Benediktsson

Lysande politisk karriär

Statsminister Bjarni Benediktsson var en karriärens man, som tog en lysande juridisk examen redan vid 22 års ålder för att två år senare bli professor i rättsvetenskap vid Reykjaviks universitet. Hans karriär inom politiken gick i samma stil. Vid tiden för sin examen ansågs han som en stor politisk begåvning, och av många betraktades han som den främste talaren inom självständighetspartiet, där han tidigt fick kronprinstiteln.

Under sin utrikesministertid 1947—1953 blev han internationellt känd, och han var också en av de ivrigaste förespråkarna inom regeringen för medlemskapet i Nato, något som vänstergrupperna inte hade glömt när Benediktsson blev statsminister 1963.

Se sidan fyra



När brandkåren från Reykjavik anlände fanns bara förkolnade rester kvar av det hus där den isländske statsministern Bjarni Benediktsson, hans maka Sigridur Björnsdóttir och en dotterson innebrändes.

Göteborgs-Posten

Redaktör och ansvarig utgivare: LARS HJÖRNE

Islands statsministerpar dödsbränd i sommarhus



Den statsägda sommarvillan av trä brann ned till grunden. Statsministern och hans maka samt parets lilla dotterson hade troligen vaknat när elden tog fart men övermannats av röken. Deras kroppar hittades förkolnade bredvid sängarna. Villan låg på Thingvallaslätten cirka 60 km från Reykjavik. Brandorsaken tros vara en läckande oljekamin.

— Från G-P:s reykjavikskorrespondent —

Reykjavik: Det isländska folket har fått sorg. När radion på fredagsmorgonen meddelade den tragiska nyheten att statsminister Bjarni Benediktsson omkommit tillsammans med sin hustru Sigridur Bjornsdottir och deras 4-åriga dotterson Benedikt Vilmundarsson vid en förödande brand i

regeringens sommarhus i Nationalparken på Thingvallaslätten, halades alla flaggor på halv stång. Regeringens kanslier och en lång rad företag stängdes för att hedra de bortgångnas minne. Branden inträffade under ett fruktansvärt oväder med snöstorm. Människor som befann sig i Nationalparken uppger att de inte upplevt maken på långa tider.



Det förolyckade statsministerparet Bjarni och Sigridur Benediktsson tillsammans med prins Bertil under ett sverigesbesök för några år sedan.

De första som observerade branden var några holländska turister som måste fly från sina tält sedan dessa rivits ned av de kraftiga stormbyarna. Först trodde de att någon tänt en brasa, men då elden tilltog i styrka sprang de bort mot sommarhuset. Här såg de elden välla ut genom fönstren.

De gick runt huset och kikade in för att se om någon fanns därinne. Alla fönster var stängda och dörren låst. De trodde därför att det inte bodde några i huset. En av holländarna sprang iväg till Nationalparkens hotell och larmade om branden. Klockan var då 1.30 isländsk tid. På hotellet fick han höra att statsministern med hustru och dotterson befann sig i det brinnande huset, som då var så omvärt av flammor att det var omöjligt att komma dem till undsättning. Sträddärpå inträffade en kraftig explosion i huset och de försvann i vädret. Explosionen sprängde en öföretan i väg och fanns där inne.

...a värmen hindrade sök rädda ministern

tenskap och juridiska frågor.

Hans första hustru var Valgerdur Tomasdottir. De gifte sig 1935, men redan året efter dog hon.

Fru Sigrídur Björnsdóttir, född 1919, ingick äktenskap med Bjarni Benediktsson 1943. De efterlämnar fem barn: Ernst född 1944, Gudrun 1946, Valgerdur 1950, Anna 1955. Det fyra år gamla barnbarnet Bendikt Vilmundarsson, som följde sina morföräldrar i döden, var son till Valgerdur.

□ Hafstein efterträder

Under fredagen höll regeringen ett extra sammanträde, vid vilket Johann Hafstein, Islands justitie- och industriminister, utsågs att efterträda Benediktsson som statsminister.

President Kristján Eldjárn tillkännagav att Hafstein, 54, utsetts att »tills vidare ikläda sig statsministerns plikter tillsammans med sina plikter som justitie- och industriminister».

Politiska observatörer uppgav att det är oklart för hur lång tid Hafstein skall leda regeringen, som är en koalition mellan Benediktssons konservativa oberoende parti och socialdemokraterna. De ansåg det möjligt att han kommer att upprätthålla posten till nästa alltingsval, vilket skall hållas före juni 1971.

Hafstein är det oberoende partiets vice ordförande. Han har under de senaste fem åren fungerat som den förre statsministerns ställföreträdare.

Hafstein har tidigare varit advokat. Han gick senare över till bankväsendet och var bl a chef för Islands Fiskerbank. Han blev ledamot av alltinget 1946 och har suttit i regeringen sedan 1963.

Hans vänner beskrev honom på fredagen som »en stor

personlighet och en skarpsinnig politiker», vars största intresse utanför politiken är hästar.

Han håller flera islandspornies i sitt stall utanför Reykjavik och tillbringar en stor del av sin fritid på hästryggen.

Med undantag för det extra regeringssammanträdet var aktiviteterna i huvudstaden nedtonade på fredagen. Island sörjde sin ledare. Flaggorna vajade på halv stång över hela ön och radion spelade sorgemusik.

Bertil Ohlin:

En tragedi som griper hela Norden

Stockholm (TT): — Det är en tragedi som griper särskilt hårt, säger professor Bertil Ohlin om den isländske statsministern som natten till fredagen brändes inne tillsammans med hustrun och ett barnbarn.

— Han var en intressant och betydande personlighet som satte färg på samvaron och alltid hyste ett varmt nordiskt intresse. Han var en verklig tillgång, inte bara för Island, utan för hela Norden.

— Han var en av de människor som jag kände mig särskilt tilltalad av under många sammanträffanden i Nordiska rådet.

Officiella svenska kondoleanstelegram sändes på fredagen till den isländske regeringen med anledning av Bjarni Benediktssons död.

Kung Gustaf Adolf beklagade statsministerns tragiska bortgång i ett telegram till den isländske presidenten Kristján Eldjárn.

Den svenska regeringens kondoleanser framfördes av statsminister Olof Palme och utrikesminister Torsten Nilsson i telegram till den isländske justitieministern Johann Hafstein.

Dessutom skickade statsminister Palme ett personligt telegram till statsminister Benediktssons närmast anhöriga.

Professor, borgmästare Minister under tjugo år

BJARNI BENEDIKTSSON var en av den isländska republikens mest kända personligheter och vann internationell respekt, speciellt under den period han var sitt lands utrikesminister.

Han var född 1908 och avlade juridisk ämbetsexamen vid Reykjavíks universitet redan vid 22 års ålder. Men då hade han också hunnit med att göra sig känd som självständighetspartiets skickligaste unga talare.

År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men hans akademiska karriär varade bara i åtta år. Vid 32 års ålder blev han borgmästare i Reykjavik och omvaldes till den posten både 1942 och 1945.

Han kom in i alltinget första gången 1942 och behöll sin plats där fram till sin död.

År 1947—53 var han Islands utrikesminister och övertog därefter justitie- och utbildningsdepartementen. Under hans tid som utrikesminister anslöt sig Island till Atlantpakten Efter ytterligare tre år lämnade han regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid.

BENEDIKTSSON återträdde i regeringen 1959 och innehade flera olika ministerposter de närmast följande åren. En kort period hösten 1961 var han statsminister och återkom som regeringschef i november 1963.

När Bjarni Benediktsson beslöt viga sitt liv åt politiken och blev vald till Reykjavíks borgmästare, var den isländska huvudstaden en stad i krig. Där vimlade av amerikanska soldater som varje dag strömmade till staden tillsammans med landsbygdsbor som ville vara med och dra fördel av »gulasch-perioden». Varje dag uppstod problem.

Där fanns ekonomiska problem och bostadsproblem. Framför allt var det svårt att sysselsätta alla människor som trängdes i huvudstaden. Fastän Benediktssons parti hade majoritet i stadsfullmäktige fick han själv ta stötar-na.

SOM UTRIKESMINISTER spelade han en framträdande roll i internationella församlingar, inte minst då Island beslöt ansluta sig till NATO. Island var det enda land som hade fördelen att vara medlem utan att behöva ställa soldater till förfogande i händelse av krig. Island har nämligen ingen armé.

Islands bidrag till NATO har i första hand bestått i att landet har ställt Keflavíksbasen till amerikanska styrkors förfogande. Benediktsson var fullt och fast övertygad om att också det isländska folket skulle ha glädje av det samarbete som växte fram under efterkrigs-åren. (TT)

IN FORSTA SIDAN

...nd av ovädet har det svårt att efterforska saken. Av polisens undersökning framgår att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

John Eiriksson, Nationalparkens uppsyningsman, bekräftar att de personer som rusade till undsättning inte kunde uträtta någonting då både värmen och vinden var för stark. Brandkår och polis finns inte på platsen men larmades från Reykjavik, som ligger cirka en timmes biltur från Thingvalla. Då de kom fram var allt uppbränt som kunde brinna.

□ »Kongehuset»

Regeringens sommarhus byggdes före det dansk-isländska kungabesöket 1907 och hette länge Kongehuset. En rad av främmande statsöverhuvuden har sedan dess varit gäster i huset, som hade ett idylliskt läge vid norra stranden av Thingvallasjön.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

□ »En riktig hövding»

Bjarni Benediktsson var en riktig hövding som hade tid till allt och alla. Han var en driftig skribent och efterlämnade en samling böcker

Den statsägda sommarvillan av trä brann ned och vaknat när elden tog fart men övermannats av värmen och vinden. Villan låg på Thingvallaslätten cirka 60 km från Reykjavik.

— Från G-P:s reykjavíkskorrespondent

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

fyra barn. Det var den isländske

statsministerns död som blev ett

stort förlustslag för Island.

Reykjavik: Det isländska folket

När radion på fredagsmorgonen

trögast nyheten att statsminister

Benediktsson omkommit tillsammans

med hustrun Sigrídur Björnsdóttir och deras

Lördag 11 juli 1970



GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFART

Isländska statsministerparet innebrändes i sin sommarvilla

Island var på fredagen en nation i sorg efter den tragiska branden då den 62-åriga statsministern Bjarni Benediktsson och hans maka Sigríður Björnsdóttir och fyra-åriga barnbarnet Benedikt omkom. Överallt flaggade man på halv stång, radion spelade dämpad sorgemusik och på gatorna kunde man se folk som grät öppet.

Branden i statsministerns sommarvilla invid sägenomspunna Thingvellir upptäcktes strax före klockan två natten till fredagen av en granne. När brandpersonalen kom till platsen hade huset brunnit ned till grunden.

Sidan 4



Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Statsministerns villa, som var byggd i trä brann ned till grunden. De tre hade aldrig haft någon chans.

ISLAND DRABBAT AV LANDSSORG

Justitieministern bildar ny regering

REYKJAVIK (TT:s korr)

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

En rad kondoleanstelegram ingick på fredagen till Islands president Eldjarn och isländska regeringen med anledning av statsminister Benediktssons och hans makas frånfälle.

— Det är en tragedi som griper särskilt hårt, säger professor Bertil Ohlin. — Han var en inrressant och

betydande personlighet som satte färg på samvaron och alltid hyste ett varmt nordiskt intresse. Han var en verklig tillgång, inte bara för Island, utan för hela Norden.

— Han var en av de människor som jag kände mig särskilt tilltalad av under många sammanträffanden i Nordiska rådet.



Den isländske statsministern Bjarni Benediktsson tillsammans med sin hustru Sigríður Björnsdóttir.

Jättesvep efter vapen inför minnesmarschen

BELFAST (AP)

Drygt 11.000 man brittiska trupper deltog på fredagen i den största vapenjakt som någonsin genomförts på Nordirland.

Resultatet blev åtta gevär, fyra pistoler och 4.700 patroner blandad ammunition som påträffades i ett omfattande svep i bergsområdena runt den nordirländska huvudstaden.

Sökandet efter vapnen var en del av en stor säkerhetsoperation inför måndagens protestantiska Orange Order marsch, som på senare år slutat i våldsamma kravaller.

Uppskattningsvis 100.000 protestanter väntas delta i marschen genom Belfast, som hålls till minne av kung William of Orange's seger över kung James katolska trupper i slaget vid Boyne år 1690.

Drygt 6.000 man brittiska trupper kommer att ligga i beredskap i Belfast och ytterligare trupper stationeras i Londonderry och längs gränsen till den irländska republiken.

Helikoptrar har också sänts till Ulster för att snabbt kunna transportera trupper till orosområden. Brittiska inrikesministern Reginald Maulding har förgäves vädjat till protestanterna att inställa marschen.

Landssorg på Island Statsministern omkom

REYKJAVIK (TT:s korr) Den 62-åriga isländska statsministern Bjarni Benediktsson, hans hustru och en två-årig dotterson till dem innebrändes natten till fredagen i en sommarstuga på Thingveön 60 km från Reykjavik. Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten och användes ofta av regeringsmedlemmar under semestrar och veckohelger. Benediktsson och hans hustru Sigrídur Björnsdóttir hade kommit dit på torsdagseftermiddagen för att stanna där några dagar. Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

FRAMTRÄDANDE

Under åren 1947—53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island an-

slöt sig till Nato och blev det enda land som ej behövde sända soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

JOURNALIST

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återträdde han i regeringen och hade flera olika minister-



Bjarni Benediktsson

poster de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

TRAGEDI

— Det är en tragedi som griper särskilt hårt, säger professor Bertil Ohlin.

— Han var en intressant och betydande personlighet som satte färg på samvaron och alltid hyste ett varmt nordiskt intresse. Han var en verklig tillgång, inte bara för Island utan för hela Norden.

— Han var en av de människor som jag kände mig särskilt tilltalad av under många sammanträffanden i Nordiska rådet.

Officiella svenska kondoleans-telegram sändes på fredagen till den isländska regeringen.

Kung Gustaf Adolf beklagade statsministerns tragiska bortgång i ett telegram till den isländska presidenten Kristján Eldjárn.

Den svenska regeringens kondoleanser framfördes av statsminister Olof Palme och utrikesminister Torsten Nilsson i telegram till den isländska justitieministern Johan Hafstein.

Dessutom skickade statsminister Palme ett personligt telegram till statsminister Benediktssons närmast anhöriga.

Smålands största tidning

SMÅLANDSPOSTEN

Kronobergs Läns Tidning

Nr 106

Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Lördagen den 11 juli 1979

Lösnummerpris 60 öre

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetssex-

slöt sig till Nato och blev det enda land som ej behövde sän-

telegram sändes på fredagen till den isländska regeringen.

LANDSSORG PÅ ISLAND

Statsministern död



Bjarna Benediktsson

REKJAVIK (TT:s korr) Island har drabbats av landsorg genom den populäre statsministern Bjarna Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, c:a 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dotterson omkom upptäckts först av ett par holländska turister. Samtidigt gick barn till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriks-

son på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

(Forts. på sid. 8, spalt 3)

Landssorg

(Forts från sid. 1)

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

KONDOLEANSER

Officiella svenska kondoleans-telegram sändes på fredagen till den isländska regeringen med anledning av den isländske statsministerns, Bjarni Benediktsson, död.

Kung Gustaf Adolf beklagade statsministerns tragiska bortgång i ett telegram till den isländske president Kristjan Eldjarn.

Den svenska regeringens kondoleanser framfördes av statsministern Olof Palme och utrikesminister Torsten Nilsson i telegram till den isländske justitieministern Johan Hafstein.

Dessutom skickade statsminister Palme ett personligt telegram till statsminister Benedikts-sons närmast anhöriga.

Borås Tidning

Nr 183 144 årg. ★

Lördagen den 11 juli 1970

Lösnummer 50 öre

NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR

Edition **Engelholms Tidning** Grundad 1867

Nr 157 Lördagen den 11 juli 1970

Lösnummer 60 öre

Sammanträdde på fredagen rege-
ringen till ett extra sammanträde
vid vilket han

brandkaren i Reykja-
vik från pastor Eirikus Eriksson på
Thingvallagården som ligger i närheten

De tre förkolnade liken farin
man bredvid sängarna. Brandorsaken
är ännu inte fastslagen men polisens



Statsminister omkom i brand Island drabbat av landssorg

REYKJAVIK (TT:s korr)

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristján Eldjárn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den satsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från

Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dotter omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eiríkur Eriksón på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår

det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkät fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.



Den populära statsministern Bjarni Benediktsson omkom vid en villabrand på Island.

Otät oljekamin orsak till häftiga eldsvådan?

REYKJAVIK (TT:s korr)

Över hela Island flaggade man på halv stång på fredagen sedan det hade kommit bud om att landets statsminister Bjarni Benediktsson under natten hade innebränts tillsammans med sin hustru och en liten dotter.

En våldsam brand lade på mindre än en timme det sommarhus där statsministerparet vistades i aska.

Branden upptäcktes klockan 1.40 natten till fredagen av pastor Eiríkur Eriksón på Thingvallagården i närheten av sommarbostaden. — Statsministerns hus står i brand, meddelade pastorn brandkåren i Reykjavik.

Då var redan hela det gamla trähuset förvandlat till ett eldhav. När brandkåren en stund senare kom till platsen var hela huset nedbränt. De tre döda kropparna hittades i de rykande ruinerna.

Statsministerparet hade kommit till huset på torsdagseftermiddagen och skall bara tillbringa en natt där. Under veckoslutet skulle Benediktsson tala på ett politiskt möte i en liten stad norr om Reykjavik.

Brandorsaken är ännu inte fastställd men polisen misstänker att elden började i en otät oljekamin. De tre låg i sina sängar och avled troligen av rökförgiftning.

Trähuset som statsminister vistades i brukade i dagligt tal kallas Kungahuset därför att kung Christian X av Danmark övernattade där år 1930 i samband med isländska alltingets 1 000-årsjubileum. Huset tillhörde isländsk staten och brukade ofta användas av regeringens medlemmar.

Bjarni Benediktsson var vid sin död 62 år gammal och hans hustru Sigridur Björnsdóttir 51. Deras dotter omkom vid fyra år gammal och sonen till handelsminister Gylfi Gíslason.

Ännu har det inte meddelats vem som skall efterträda Benediktsson som statsminister men allt tyder på att det blir justitieminister Johann Hafstein som också tillhör självständighetspartiet.

Lördag
11 juli

Norra Västerbotten

FRISINNAD



LÄNSTIDNING

Lördag
11 juli

Nr 157 år 1970 — Årgång 60

Lösnummer 60 öre

Hela Island i sorg efter dödsbranden

Reykjavik (TT:s korr) Island har drabbats av landsorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktsson hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dot-

terson omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriksson på thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plöstligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan ett par dagar efter termidag för att där tillbringa en enda natt.

LANDSSORG PÅ ISLAND

Landssorg har proklamerats på Island. Tragedin på Thyngveön då statsminister Bjarne Benediktsson, 62 år, hans hustru och två-årig dotterson innebrändes i en sommarstuga, har väckt bestörtning.



Einkaskjalasafn Bjarna Benedi

Bjarne Benediktsson, 62 år.

Dödsbranden inträffade natten till fredag. Benediktsson och hans hustru Sirgridur Bjornsdottir hade kommit kvällen innan för att stanna några dagar.

Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten, och användes ofta av regeringsmedlemmar under semestrar och veckohelger.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder, då han avlade juridisk ämbetsexamen, hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären, då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Hon kom in i Alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.



Islands statsminister Bjarni Benediktsson och hans hustru Sigundur vid ett besök i Stockholm 1966.

Islands statsminister innebrändes i sommarhus

REYKJAVIK (TT:s korr)

Den 62-åriga isländske statsministern Bjarni Benediktsson, hans hustru och en tvåårig dotterson till dem innebrändes natten till fredagen i en sommarstuga på Thingveön 60 km från Reykjavik.

Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten och användes ofta av regeringsmedlemmar under semester och veckohelger.

Benediktsson och hans hustru Sigridur Björnsdóttir hade kommit dit på torsdagsaftnarmiddagen för att stanna där några dagar.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947-53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato och blev det enda land som inte behövde sända soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato - landet har ingen armé - har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

Över hela Island flaggade man på halv stång på fredagen sedan det hade kommit bud om att landets statsminister Bjarni Benediktsson under natten hade innebränts tillsammans med sin hustru och en liten dotterson.

En våldsam brand lade på mindre än en timme det sommarhus där statsministerparet vistades i aska.

Branden upptäcktes klockan 1.40 natten till fredagen av pastor Eiríkur Eriksson på Thingvallagarðen i närheten av sommarbostaden. - Statsministerns hus står i brand, meddelade pastorn brandkåren i Reykjavik.

Då var redan hela det gamla trähuset förvandlat till ett eldhav. När brandkåren en stund senare kom till platsen var hela huset nedbränt. De tre döda kropparna hittades i de rykande ruinerna.

Statsministerparet hade kommit till huset på torsdagsaftnarmiddagen och skall bara tillbringa en natt där. Under veckoslutet skulle Benediktsson tala på ett politiskt möte i en liten stad norr om Reykjavik.

Brandorsaken är ännu inte fastställd men polisen misstänker att elden började i en otät oljekamin. De tre låg i sina sängar som avled troligen av rökförgiftning.

GÖTEBORGS HANDELS- OCH SJÖFARTS-TIDNING

Isländska statsministerparet innebrändes i sin sommarvilla

Island var på fredagen en nation i sorg efter den tragiska branden då den 62-åriga statsministern Bjarni Benediktsson och hans maka Sigridur Bjornsdottir och fyra-åriga barnbarnet Benedikt omkom. Överallt flaggade man på halv stång, radion spelade dämpad sorgemusik och på gatorna kunde man se folk som grät öppet.

Branden i statsministerns sommarvilla invid sägenomspunna Thingvellir upptäcktes strax före klockan två natten till fredagen av en granne. När brandpersonalen kom till platsen hade huset brunnit ned till grunden.

Sidan 4



Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Statsministerns villa, som var byggd i trä brann ned till grunden. De tre hade aldrig haft någ

ISLAND DRABBAT AV LANDSSORG

Justitieministern

bildar ny regering

REYKJAVIK (TT:s korr)

Island har drabbats av landsorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

En rad kondoleanstelegram ingick på fredagen till Islands president Eldjarn och isländska regeringen med anledning av statsminister Benediktssons och hans makas frånfälle.

— Det är en tragedi som griper särskilt hårt, säger professor Bertil Ohlin. — Han var en inrressant och

betydande personlighet som satte färg på samvaron och alltid hyste ett varmt nordiskt intresse. Han var en verklig tillgång, inte bara för Island, utan för hela Norden.

— Han var en av de människor som jag kände mig särskilt tilltalad av under många sammanträffanden i Nordiska rådet.



Den isländske statsministern Bjarni Benediktsson tillsammans med sin hustru Sigríður Björnsdóttir.

FALKÖPINGS TIDNING

Lördagen den 11 juli 1970

FERGUSON TRAKTORER

Begagnade, för bensin och diesel ständigt i lager.

Egen import från England, därav de låga priserna. Däck och reservdelar.

OHLSSONS TRAKTORIMPORT, Ora, på Ljung.

Tel. 0321/840 15.

Statsministerparet på Island omkom vid eldsvåda

Reykjavik (TT:s korr) Den 62-åriga isländske statsministern Bjarni Benediktsson, hans hustru och en tvåårig dotterson till dem innebrändes natten till fredagen i en sommarstuga på Thingveön 60 km från Reykjavik. Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten och användes ofta av regeringsmedlemmar under semestrar och veckohelger.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Kev. lön i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947-53 var han utri-

kesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i nov. 1963.

Einkaskjalasafn Bjarna Benedi

...minister

HALLANDS NYHETER

N:r 157

* Lördagen den 11 juli 1970 *

Lösnummer 60 öre

statsagda sommar...
Thingvallaslätten, ca 60 km från
Reykjavik, vid vilken Benediktsson
och hans maka samt en 2-årig dot-
tersson omkom, upptäcktes först av
ett par holländska turister. Samtidigt
gick larm till brandkåren i Reykja-

vaknat när

Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Islands premiärminister OMKOM I ELDSVÅDA

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dotter omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykja-

vik från pastor Eirikus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men

övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkollnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

Gefle Dagblad



Telefon 026/12 95 00

Lördagen den 11 juli 1970

Telenyheterna 026/12 95 10 — 12 91 50

Eleganta bådruksinredningar
finns på

**CEDERLÖFS
BYGGVARUHUS**

Sörby Urfjäll Tel. 026/115640

Lösnummer 60 öre

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, hade varit statsminister sedan 1963.

Benediktsson och hans hustru Sigridur Björnsdóttir hade kommit till stugan på torsdagseftermiddagen för att stanna där några dagar.

plats där till sin död.

UTRIKESMINISTER

Under åren 1947—53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato

tog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Islänningarna hyllade sin döde statsminister

Över hela Island flaggade man på halv stång på fredagen sedan det hade kommit bud om att landets statsminister Bjarni Benediktsson undernatten hade in-nebränts tillsammans med sin hustru och en liten dotterson.

En våldsamt brand lade på mindre än en timme det sommarhus där statsministerparet vistades i aska.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, hade varit statsminister sedan 1963.

Benediktsson och hans hustru Sigrídur Björnsdóttir hade kommit till stugan på torsdags-eftermiddagen för att stanna där några dagar.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, hade redan vid 22 års ålder, då han avlade juridisk ämbetsexamen, gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

UTRIKESMINISTER

Under åren 1947—53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato

och blev det enda land som inte behövde sända soldater till förordning i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man ställt Keflavíksbasen till amerikanska styrkors disposition.

CHEFREDAKTÖR

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

LÄNETS ÄLDSTA, STÖRSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING

HALLANDSPOSTEN

LÄNSTIDNINGEN

N:r 157

Lösnr 60 öre

Lördagen 11 juli 1970

tel 035 11 82 00

© B&B



Störtskön!
Crescent Compact.

Aukt. Crescent-försäljare

AB LEVIN & NILSSON

HÄLSJÖ T. 21 01 17, 21 01 18,

Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © B&B útg. Einkaskjalasafn Reykjavíkur

LANDSSORG PÅ ISLAND

Statsministerfamiljen innebränd



Flaggorna vajade på halv stång över hela Island på fredagen, sedan det blivit känt att Islands statsminister Bjarne Benediktsson med fru Sigridur Björnsdóttir samt ett barnbarn omkommit i en brand i deras sommarstuga. Bilden visar statsministerparet vid ett besök i Stockholm 1966.

REYKJAVIK (TT) Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dotter omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eiríkus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trævillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde

fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandörsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Bene-

diktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

DALA-DEMOKRATEN

r 157 • Årgång 53



LÖRDAGEN DEN 11 JULI 1970

Lösnummer 60 öre



ALLT FÖR JAKT och
FISKE
Vapen repareras
Begär vår katalog
Bergmästaregatan 19
Tel. 023/220 40.

OLYCKORNA I DALARNA ROVÄCKANDE

Trafiksäkerhetskonsulent Åke Lundeberg informerade på fredagen om första halvårets statistik för vägtrafikolyckor i Dalarna. Det framgick att antalet trafikolyckor i år successivt ökat från januari till rekordmånaden juni, då 89 olyckor inträffade i länet. Summan av alla vägtrafikolyckor blev en dyster siffra, 294 mot förra årets 252 under första halvåret. Av dessa var 21 med dödlig utgång. Märkligt nog var olyckorna jämnt fördelade på tätorter, riksvägar och övriga vägar.

Forts. på sid. 3

Sorgflaggning på Island Förgiftning dödsorsaken

REYKJAVIK (TT:s korr)

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga fränfalle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dot-

Forts. på sid. 3



Hela Isand har sorg sedan statsministerparet Bjarni och Sigríður Benediktsson omkommit efter en våldsam brand i deras sommarhus natten till fredagen.

SORGFLAGGNING

Forts. fr. sid. 1

terson omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsamt explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tyvärr vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valades till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947—53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato och blev det enda land som inte behövde sända soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

Upsala Nya Tidning

Lokalpatriotiska
bank  en
UPSALA SPARBANK

Lördag 11 juli 1970

Lös nr 60 öre

Telefon (018) 10 02 00

Hafstein leder ny regering

Island har drabbats av landssorg. Över hela landet vajar flaggorna på halv stång sedan budet kommit att den 62-årige statsministern Bjarni Benediktsson, hans hustru och en 2-årig dotterson innebränts i en sommarstuga på Tingveön. Isländske presidenten Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde. Vid detta anmodades justitieminister Johann Hafstein, v ordf i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.



Den omkomne statsminister Bjarni Benediktsson

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan belägen ca 60 km från Reykjavik, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriks-son på Thingvallgården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en ötat behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten och användes ofta av regeringsmedlemmar under semestrar och veckohelger.

Benediktsson och hans hustru Sigríður Björnsdóttir hade kommit dit

på torsdagseftermiddagen för att stanna där några dagar.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947-53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato och blev det enda land som inte behövde sända soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

LANDSSORG PÅ ISLAND

Statsministern innebränd

Hafstein leder ny regering

Island har drabbats av landssorg. Över hela landet vajar flaggorna på halv stång sedan budet kommit att den 62-åriga statsministern Bjarni Benediktsson, hans hustru och en 2-årig dotterson innebränts i en sommarstuga på Tingveön. Isländske presidenten Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde. Vid detta anmodades justitieminister Johann Hafstein, v ordf i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.



Den omkomne statsminister Bjarni Benediktsson

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan belägen ca 60 km från Reykjavik, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trævillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann man bredvid sängarna. Brandsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en ojtät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten och användes ofta av regeringsmedlemmar under semester och veckohelger.

Benediktsson och hans hustru Sigridur Björnsdóttir hade kommit dit

på torsdagseftermiddagen för att stanna där några dagar.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947-53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato och blev det enda land som inte behövde sända soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

Islands statsministerpar omkom vid nattlig brand

REYKJAVIK (TT:s korr). Över hela Island flaggade man på halv stån g på fredagen sedan det hade kommit bud om att landets statsminister Bjarni Benediktsson under natten hade innebränts tillsammans med sin hustru och en liten dotterson. En våldsamt brand lade på mindre än en timme det sommarhus, där statsministerparet vistades i aska.

Branden upptäcktes klockan 1.40 natten till fredagen. Då var redan hela det gamla trähuset förvandlat till ett eldhav. När brandkåren en stund senare kom till platsen var hela huset nedbränt. De tre döda kropparna hittades i de rykande ruinerna.

Statsministerparet hade kommit till huset på torsdagseftermiddagen och ämnade bara tillbringa en natt där. Under veckoslutet skulle Benediktsson tala på ett politiskt möte i en liten stad norr om Reykjavik.

Brandorsaken är ännu inte fast-

ställd, men polisen misstänker att elden började i en otät oljekamin. De tre låg i sina sängar och avled troligen av rökförgiftning.

Ännu har det inte meddelats, vem som skall efterträda Benediktsson som statsminister, men allt tyder på att det blir justitieministern Johann Hafstein som också tillhör självständighetspartiet.

Officiella svenska kondoleanstogram sändes på fredagen till den isländska regeringen med anledning av den isländske statsministerns Bjarni Benediktsson död. Kung Gustaf Adolf beklagade statsministerns tragiska bortgång i ett telegram till den isländske presidenten Kristjan Eldjarn.

Den svenska regeringens kondoleansgram (Fortsättning på sidan 3)

Island

Fortsättin från sidan 1

leanser framfördes av statsminister Olof Palme och utrikesminister Torsten Nilsson i telegram till den isländske justitieministern Johan Hafsten.

Dessutom skickade statsminister Palme ett personligt telegram till statsminister Benediktssons närmast anhöriga.

Tragedi

— Det är en tragedi som griper särskilt hårt, säger professor Bertil Ohlin om den isländske statsministern som natten till fredagen brändes inne tillsammans med hustrun och ett barnbarn.

— Han var en intressant och betydande personlighet som satte färg på samvaron och alltid hyste ett varmt nordiskt intresse. Hkv varmt nordiskt intresse. Han var en verklig tillgång, inte bara för Island utan för hela Norden.

TAVERNA



Som alltid i centrum för
den goda matens skull
Varmrätter, Sandwichtårter
Nästan allt kan avhämtas.
Smörgåsar.

Ring 036/11 93 00 TAVERNA

Jönköpings-Posten

N:r 157 — 1970

LÖRDAGEN DEN 11 JULI

Lösnummer 60 öre



Abrahamssons
KLOSTERGATAN 26

Lördag 11 juli 1970

Nr 157 - Årgång 129

Lösnummer 60 öre

Barometern

Vädret

SOLEN
upp 3.20
ned 20.39

Frisk vind mellan väst och
sydväst. Övervägande soligt. 20
grader under dagen.

Sorg över hela Island

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dotterson omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan.

I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Där brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

SISTA SIDAN

Brand i trähus krävde tre liv ISLAND FICK LANDSSORG

UTLANDET

REYKJAVIK (TT:s korr.) Över hela Island flaggade man på halv stång på fredagen sedan det hade kommit bud om att landets statsminister Bjarni Benediktsson under natten hade innebränts tillsammans med sin hustru och en liten dotterson. En våldsam brand lade på mindre än en timme det sommarhus där statsministerparet vistades i aska. Branden upptäcktes klockan 1.40 natten till fredagen av pastor Eirikur Eriksson på Thingvallgården i närheten av sommarbostaden. — Statsministerns hus står i brand, meddelade pastorn brandkåren i Reykjavik. Då var redan hela det gamla trähuset förvandlat till ett eldhav. När brandkåren en stund senare kom till platsen var hela huset nedbränt. De tre döda kropparna hittades i de rykande ruinerna.

Statsministerparet hade kommit till huset på torsdagseftermiddagen och skulle bara tillbringa en natt där. Under veckoslutet skulle Benediktsson tala på ett politiskt möte i en liten stad norr om Reykjavik.

Brandorsaken är ännu inte fastställd men polisen misstänker att elden började i en otät oljekamin. De tre låg i sina sängar och avled troligen av rökförgiftning.

Trähuset som statsministern vistades i brukade i dagligt tal kallas Kungahuset därför att kung Christian X av Danmark övernattade där år 1930 i samband med isländska alltingets 1 000-årsjubileum. Huset tillhörde isländska staten och brukade ofta användas av regeringens medlemmar.

Bjarni Benediktsson var vid sin

död 62 år gammal och hans hustru Sigrídur Björnsdóttir 51. Deras dotterson Benedikt var fyra år gammal och sonson till handelsminister Gyfla Gíslason.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valdes till borgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947-53 var han utrikesminister och spelade som sådan

en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato och blev det enda land som inte behövde sända soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

SYDVIETNAMS regering lovade på fredagen att avskaffa de omskrivna "tigerburarna" på fängelset Con Son förutsatt att rapporterna om misshandel av fångarna visar sig vara riktiga.

I ATEN dömde på fredagen milldömstolen ytterligare fyra motståndare till regeringen till långa fängelsestraff. De dömda är mellan 30 och 25 år och straffen blev fängelse i mellan tolv och fyra år.

STRÅNGA säkerhetsåtgärder vidtogs på fredagen i Nordirland eftersom man befärar nya sammandrabbningar mellan protestanter och katoliker i veckohelgen. De brittiska soldaterna ligger i full beredskap.

I HELSINGFORS ökade på fredagen chanserna att bilda en ny regering då centerpartiets partidelegation efter omröstning beslutade godkänna ett förslag om en fempartiregering under förre utrikesministern Ahti Karjalainen.

ITALIENS president Giuseppe Saragat avslutade på fredagskvällen sina konsultationer med landets ledande politiker och väntas på lördagen utse en ny regeringsledare. Mariano Rumor's centervänsterkoalition avgick oväntat i måndags.



Bjarni Benediktsson

Lördagen den 11 juli 1970

Islands statsminister med sin familj dödades vid brand i sommarstuga

REYKJAVIK (TT:s korr)

Den 62-åriga isländska statsministern Bjarni Benediktsson, hans hustru och en tvåårig dotterson till dem inbrändes natten till fredagen i en sommarstuga på Thingveön 60 km från Reykjavik.

Stugan, ett trähus, ägdes av isländska staten och användes ofta av regeringsmedlemmar under semestrar och veckohelger.

Benediktsson och hans hustru Sigridur Bjarnsdóttir hade kommit dit på torsdagseftermiddagen för att stanna där några dagar.

Benediktsson, som tillhörde det isländska självständighetspartiet, var statsminister sedan 1963.

Redan vid 22 års ålder då han avlade juridisk ämbetsexamen hade han gjort sig känd som en av partiets skickligaste talare. År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men övergav den akademiska karriären då han vid 32 års ålder valades till orgmästare i Reykjavik. Han kom in i alltinget 1942 och behöll sin plats där till sin död.

Under åren 1947-53 var han utrikesminister och spelade som sådan en framträdande roll i internationella sammanhang, inte minst då Island anslöt sig till Nato och blev det enda land som inte behövde sända

soldater till förfogande i händelse av krig. Islands bidrag till Nato — landet har ingen armé — har främst bestått i att man har ställt Keflaviksbasen till amerikanska styrkors disposition.

Efter utrikesministertiden övertog Benediktsson justitie- och utbildningsdepartementen men lämnade tre år senare regeringen för att bli chefredaktör för Morgunbladid. År 1959 återinträdde han i regeringen och hade flera olika ministerposter de följande åren. Han var statsminister en kort tid hösten 1961 och återkom som regeringschef i november 1963.

Isländska flaggan på halv stång

Över hela Island flaggade man på halv stång på fredagen sedan det hade kommit bud om att landets statsminister Bjarni Benediktsson under natten hade inbränds tillsammans med sin hustru och en liten dotterson.

En våldsam brand lade på mindre än en timme det sommarhus där statsministerparet vistades i aska.

Branden upptäcktes klockan 1.40 natten till fredagen av pastor Eirikur Eriksson på Thingvallagården i närheten av sommarbostaden. — Statsministerns hus står i brand, meddelade pastorn brandkåren i Reykjavik.

Då var redan hela det gamla trähuset förvandlats till ett eldhav. När brandkåren en stund senare kom till platsen var hela huset nedbränt. De tre döda kropparna hittades i de rykande ruinerna.

Statsministerparet hade kommit till huset på torsdagseftermiddagen och skulle tillbringa bara en natt där. Under veckoslutet skulle Benediktsson tala på ett politiskt möte i en liten stad norr om Reykjavik.

Brandorsaken är ännu inte fastställd men polisen misstänker att elden började i en otät oljekamin. De tre låg i sina sängar och avled troligen av rökförgiftning.

Trähuset som statsminister vistades i brukade i dagligt tal kallas Kungahuset därför att kung Christian X av Danmark övernattade där år 1930 i samband med isländska alltingets 1000-årsjubileum. Huset tillhörde isländska staten och brukade ofta användas av regeringens medlemmar.

Bjarni Benediktsson var vid sin död 62 år gammal och hans hustru Sigridur Bjarnsdóttir 51. Deras dotterson Benedikt var fyra år gammal och sonson till handelsminister Gylfi Gislason.

Ännu har det inte meddelats vem som skall efterträda Benediktsson som statsminister men allt tyder på att det blir justitieminister Jóhann Hafstein som också tillhör självständighetspartiet.



Allt i GULD
SILVER TENN
Moderna VIGSELRINGAR
i rikt urval.
Storgatan 27, Hudiksvall.

Hudiksvalls-Tidningen

Daglig morgontidning för Hudiksvall samt Norra och Västra Hälsingland

Einkaskjalasafn Biarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur

N:r 157

Lördagen den 11 juli 1970

Gardiner

i största sortering

Wallners Lager

Lösnummer 61) öre

ISLAND HAR LANDSSORG

Statsministern omkom vid villabrand

R)YKJAVIK (TT:s korr)

Island har drabbats av landssorg genom den populära statsministern Bjarni Benediktssons hastiga frånfälle. President Kristjan Eldjarn sammankallade på fredagen regeringen till ett extra sammanträde vid vilket han anmodade justitieministern Johann Hafstein, vice ordförande i självständighetspartiet, att överta statsministerposten och bilda ny regering.

Den våldsamma branden i den statsägda sommarvillan av trä på Thingvallaslätten, ca 60 km från Reykjavik, vid vilken Benediktsson och hans maka samt en 2-årig dot-

terson omkom, upptäcktes först av ett par holländska turister. Samtidigt gick larm till brandkåren i Reykjavik från pastor Eirikus Eriksson på Thingvallagården som ligger i närheten av trävillan. I den hårda blåsten tog dock elden snabbt fart och villan stod snart övertänd. Plötsligt hördes en våldsam explosion som blåste taket av huset. Då brandkåren nådde fram till olycksplatsen hade huset redan brunnit ned till grunden.

Av polisens undersökning framgår det att statsministerfamiljen tydligen vaknat när elden tagit fart men övermannats av röken och den svåra hettan. De tre förkolnade liken fann

man bredvid sängarna. Brandorsaken är ännu inte fastslagen men polisens brandexperter tror att olja från en oljekamin kan ha sipprat ut från en otät behållare och råkat fatta eld.

Statsministerparet kom till sommarvillan i torsdags eftermiddag för att där tillbringa en enda natt. Benediktsson skulle i veckoskiftet tala på ett politiskt möte i en mindre stad norr om Reykjavik.

Bjarni Bendiktsson var en av den isländska republikens mest kända personligheter och vann internationell respekt, speciellt under den period han var sitt lands utrikesminister.

Han var född 1908 och avlade juridisk ämbetsexamen vid Reykjaviks universitet redan vid 22 års ålder. Men då hade han också hunnit med att göra sig känd som självständighetspartiets skickligaste unge talare.

År 1932 blev han professor i rättsvetenskap, men hans akademiska karriär varade bara i åtta år. Vid 32 års ålder blev han borgmästare i Reykjavik och omvaldes till den posten både 1942 och 1945.

Han kom in i alltinget första gången 1942 och behöll sin plats där fram till sin död.

År 1947-53 var han Islands utrikesminister och övertog därefter justitie- och utbildningsdepartementen. Efter tre år lämnade han regeringen för att bli chefredaktör för Morgunblaðið.

Han återinträdde i regeringen 1959 och innehade flera olika ministerposter de närmast följande åren. En kort period hösten 1961 var han statsminister och återkom som regeringschef i november 1963.

— Det är en tragedi som griper särskilt hårt, säger professor Bertil Ohlin om den isländske statsministern som natten till fredagen brändes inne tillsammans med hustrun och ett barnbarn.

— Han var en intressant och betydande personlighet som satte färg på samvaron och alltid hyste ett varmt nordiskt intresse. Han var en verklig tillgång, inte bara för Island, utan för hela Norden.

— Han var en av de människor som jag kände mig särskilt tilltalad av under många sammanträffanden i Nordiska rådet.

Svenska kondoleanser till Benediktsson

STOCKHOLM (TT)

Officiella svenska kondoleanstelegram sändes på fredagen till den isländska regeringen med anledning av den isländske statsministerns, Bjarni Benediktsson, död.

Kung Gustaf Adolf beklagade statsministerns tragiska bortgång i ett telegram till den isländske presidenten Kristjan Eldjarn.

Den svenska regeringens kondoleanser framfördes av statsminister Olof Palme och utrikesminister Torsten Nilsson i telegram till den isländske justitieministern Johann Hafstein.

Dessutom skickade statsminister Palme ett personligt telegram till statsminister Benediktssons närmast anhöriga.

Landssorg
på Island

SID 3

USET

A A/B

0150/91174

EN

HELTÄCKANDE



MORGONKRYTT — FOLKETNYTT

FOLKET

Västmanlands-
edition

Lördagen den 11 juli 1970

Lösnummer 60 öre

N:r 157 Årgång 65

Einkaskjalasafn Bjarna Benediktssonar © Borgarskjalasafn Reykjavíkur