



Utanríkismál 1956

Bjarni Benediktsson – Stjórnsmálaráðherra – Dómsmálaráðherra – Menntamálaráðherra – Bréf –

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

bjarnibenediktsson.is

Einkaskjalasafn nr. 360
Stjórnsmálamaðurinn
Askja 2-20, Örk 1

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur



BRITISH LEGATION,
REYKJAVIK.

June 5. 1956.

My dear Minister,

I do not know if this comes too late in the day, but, having just read it, I thought the steps of the argument were well put, and it might save ~~you~~ some work if any of your helpers were getting together some material for a speech.

Yours sincerely
J. Thyne Henderson



BRITISH LEGATION,
REYKJAVIK.

July 23. 1956
msr Gullfoss.

Dear Sigríður and Bjarni,

Thank you so much for the red roses you gave us when you so kindly came to see us off. And thank you also for much more, for your friendship, for a glimpse of the best in Iceland and for contributing to and increasing our sorrow in leaving.

We put a part of our lives into the job in Iceland, and though it was not so successful in every facet as

we would have liked, yet we gained an understanding of the country, and an affection for many of its citizens — and for you two in particular — which makes us feel that even the stormy times had their compensations.

Though the future seems uncertain, Iceland's greatness and the respect she enjoys will depend on the service the country receives from her people, and we have faith in most of those we know, so one can be confident.

Thank you for your friendship. Do not pass us by if you come to Scotland. Love from Karma & Jim



BRITISH LEGATION,
REYKJAVIK.

10 Greenhill Park
Edinburgh
TEL 56379

Dear friends,

With many thanks
for all your kindness
to us while in
Iceland.

Come and see us
in Scotland -

Sue Jim & Karma

S. Exc. le Président de la République d'Islande sera présent.

Confirmation

LE MINISTRE DE FRANCE ET MADAME VOILLERY

PRIENT Leurs Excellences Monsieur Bjarni Benediktsson
Ministre de la Justice, et Madame
DE LEUR FAIRE L'HONNEUR DE VENIR dîner
CHEZ EUX LE mercredi 16 décembre
À 19 HEURES 30

R.S.V.P.

Habit et décoration.

Oslo den 6 april 1956.

Herr Minister,

Härmed har jag äran översända den svenska national-kommitténs för geografi förfrågan om Island är villig att i förening med de fyra andra nordiska länderna vid den 18:e internationella geografkongressen i Rio instundande augusti månad inbjuda till den 19:e kongressen i Norden år 1960.

Det är en allmän önskan i Finland, Danmark, Norge och Sverige att även Island ingår som ett av värdländerna. Det har också kommit till min kännedom att Island för detta ändamål är villigt anhålla om medlemsskap i Internationella Geografiska Unionen (IGU).

Islands ansvar för genomförandet av kongressen 1960 kommer främst att bli en exkursion för fysisk geografi på ca. 10 dagar och med ca. 30 deltagare. Sannolikt blir det lämpligast att denna förlägges till tiden före huvudkongressen i Stockholm, då därmed vägen kan tagas via Island.

För att kunna utse medlemmar i det planerade nordiska rådet för kongressen 1960 och för nödvändiga förberedelser till exkursionen i Island, är det synnerligen önskvärt, att

Kulturminister Bjarni Benediktsson,

Reykjavik.

det så snart som möjligt utses en liknande nationalkommitté för geografi i Island av samma slag som den som redan finnes i alla länder anslutna till IGU. Jag vill icke här fördöla att icke endast i Norden utom i alla andra länder med en geografisk vetenskap är fil. dr., docent Sigurdur Thorarinsson mycket högt värderad som forskare. Det är icke min sak att uttala några önskmål om den isländska nationalkommitténs sammansättning, men som vicepresident i IGU kan jag icke underläta framhålla, att såväl i denna Union som i internationella geografkretsar för övrigt, skulle man i hög grad uppskatta, om Islands val av ordförande i dess nationalkommitté fölle på Sigurdur Thorarinsson. Jag vill också nämna, att i många nationalkommittéer sitter också en representant för respektive lands kulturministerium eller där till ansluten myndighet. Sålunda är den svenska ordföranden universitetskansler A. Thomson.

Slutligen är det mig angeläget uttala min stora glädje över förhoppningen om att i det stora företag, som den planerade kongressen 1960 innebär, även Island skall medverka, det land som jag personligen är så djupt fäst vid sedan Vatnajökull-expeditionen 1936 och därefter följande besök.

Med uhmärkt högaktning
Sveriges ambassadör i Norge
f.d. professor i geografi vid
Stockholms högskola

Sveriges ambassadör i Norge

f.d. professor i geografi vid
Stockholms högskola