



Bjarni M. Gíslason 60 ára, afmælistkvæði á dönsku

Bjarni Benediktsson – Stjórn­mál – Forsætiráðherra – Bjarni M. Gíslason – Afmælistkvæði

Tekið af vef Borgarskjalasafnsins

bjarnibenediktsson.is

Einkaskjalasafn nr. 360
Stjórn­málamaðurinn
Askja 2-35, Örk 2

©Borgarskjalasafn Reykjavíkur

Bjarni M. Gislason

60 år

4. april 1968.

Fra Hekla og Skálholt
til Askov og Ry
fra bonde og sømand
til digter og skjald
fra fader- og moderløs
til husbond og far
fra Island til Danmark
din skæbne dig bar.

Vel længtes du hjem
men fæstned dog rod
og fandt dig et kald
i frændernes land
at forklare den sag
der optog dit folk
at skaffe dem hjem
den fædrenes skat
som gemtes i Danmark
i hundred' af år.

Den islandske bjørn
man kaldte dig her
man frygted' din styrke
når tordenen lød

men kender man først
dit sind og din tanke
så ved vi der banker
bag pelsen et hjerte så stort
hører man dig så
en saga fortælle
du fængsler os helt.
Vi lever med dig
i stordåd og hævn.
Vi slægtsbånd fornemmer
til oldtidens mænd.
Vi glemmer vort nu
og føres tilbage
til tidernes morgen
på altingets mark.
Her slægternes tale
gror frem i vort sind
hvad dunkelt vi aned'
nu klart vi forstår:
Hvorfor man i Island
må ønske tilbage
de håndskrevne skind
med saga og sagn
en skat for et folk
en del af dets sjæl.

I Danmark vel knap
man helt dig forstår
men hjemme i Island
din stjerne er klar

man hædrer dig stort
og belønner dit værk.

Den dag skal nok komme
da vi også kan se
at du bygger en bro
som kan bære og stå
og forene to folk
som engang var eet
så begge forstår
den andens behov
for at leve i frihed
sin egen kultur.

Vi takker dig her
for venskab og dåd
og ønsker til lykke
med tre snese år.

RB

Robert Buch

overlærer

Digt fremsat ved en festmiddag
på Hotel Heta i Ry
den 4. april 1968.